

Amnesty bij jou in de buurt



WRITE FOR RIGHTS



Write for Rights

Kom ook in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights. Klim ook in de pen en kom naar de Write for Rights om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen is welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen.

In **Voorburg**: Write for Rights op **zaterdag 4 december** van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk aan de Herenstraat 77. Burgemeester Jules Bijl schrijft het startschot om ca. 10.15u!
En is er muziek! Chabliz speelt vanaf 11.00 uur een half uur.

in **Rijswijk**: Eerste keer in Rijswijk! Dat is op **vrijdag 10 december** in Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, van 10.30-16.00 uur. De Write for Rights wordt om 10.30u geopend door Miriam Bryson, directeur Welzijn Rijswijk.



Voor wie schrijven wij?

We schrijven voor tien mensen die onze steun hard nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden. Janna wordt met de dood bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp.

We voeren ook actie voor Bernardo uit Guatemala, die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen (zie filmpje hierboven).

Maar ook voor Mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker. Hij is valselijk beschuldigd van terrorisme en zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor de meest onderdrukte mensen van Egypte. Hij zit vast in een krappe, stinkende cel. Een bed of matras heeft hij niet. Ook mag hij geen familiefoto's hebben. Je kunt [hier informatie](#) vinden van alle mensen waar we voor schrijven.

PS We kunnen alle mensen ook zelf een kaartje sturen, dus ook een beetje aandacht!



Schrijven helpt! Samen maken we verschil

We sturen met elkaar honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten om een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes op! Activisten komen vrij, onrecht stopt.

Door de grote hoeveelheid brieven uit de hele wereld voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Zie [hier](#) meer successen!

Bijvoorbeeld de 17-jarige Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan die tot de dood was veroordeeld. Tijdens Write for Rights 2019 kwamen meer dan 765.000 mensen voor Magai in actie. Dat had effect. Het leidde in Zuid-Sudan tot veel discussie over de doodstraf, vooral over de doodstraf voor minderjarigen. En in juli 2020 werd Magai's doodvonnis vernietigd. Magai liet ons weten: 'Heel veel dank. Ik heb er geen woorden voor. Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben.'

[Klik hier voor meer successen](#)

Kerstgroetenactie!

De meeste kerken in Leidschendam-Voorburg hebben we net als vorig jaar mee gedaan met de kerstgroetenactie. In de Koningkerk en de Oude Kerk komt het nog.

We steken met deze mooie actie mensen die onterecht gevangen zitten een hart onder de riem door een kaartje aan ze te sturen.

Kerkgangers krijgen uitleg en twee adressen mee om aan een kaartje aan te sturen. Als iedereen die een pakketje heeft gekregen ook echt een kaart verstuurd worden er 400-500 kaarten verstuurd!

Wilt u ook een kaartje sturen? Geef dat door aan ons!



Maar er is nog meer!

- Meld je aan om elke maand drie **brieven in je mailbox** te krijgen (of in de echte) die je kunt tekenen en versturen om mensen vrij te krijgen!
- Wil je dat er iemand op jouw school of club iets komt vertellen over Amnesty? We komen graag langs!
- Op de hoogte blijven van acties en nieuwtjes? Meld je aan voor **WhatsAmnesty**. Geen geklets maar alleen elke twee weken een berichtje vanuit de lokale Amnesty-groep! Voeg 06-83589677 toe aan je contacten en stuur een appje met 'Amnesty AAN'



Wat levert het allemaal op?

Elk jaar worden er flink wat brieven geschreven vanuit Leidschendam-Voorburg. Het resultaat is zichtbaar! Onder andere Loujain al-Hathloul uit Saudi-Arabië, bekend van de acties dat vrouwen ook mogen autorijden.

In 2021 hoorden wij dat wij hebben bijgedragen aan de vrijlating van 10 mensen! Zie [hier](#) wie dat zijn.

En dan tellen we nog niet eens mee waar we online aan mee hebben gedaan. Een overzicht van alle Goed Nieuwsberichten vind je [hier](#).

Amnesty in Rijswijk

In Rijswijk is geen lokale Amnesty-groep. Daarom vragen we mensen die dat willen om ons te helpen met acties te organiseren in Rijswijk. Vanuit de Amnesty-groep Leidschendam-Voorburg willen we graag helpen om samen met jullie Amnesty meer gezicht te geven in Rijswijk. Doe je mee?

Ook zoeken we naar mensen die in maart willen doen aan de collectie in de plaatsen waar we actief zijn. Meld je aan bij ons via info@leidschendam-voorburg.nl of via het [contactformulier](#) op onze website



Contactgegevens

Al je vragen kun je sturen via info@leidschendam-voorburg.nl. Natuurlijk kun je je daarmee ook opgeven voor activiteiten in Rijswijk.

Voor de **WhatsAmnesty app** gebruik je **06-83589677** om je aan te melden.

Op onze Facebookpagina kun je ook gebruik maken van directe berichten aan ons.



Facebook



Twitter urgent actions



Amnesty lokaal

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u amnestyvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

